



Naam: _____

Colofon

Groep8musicals.nl
Copyright tekst © 2013 Willemijn Ooms
Bewerking: Peter Sterke
Muziek: Michiel van Erp
Zang: Willemijn Ooms, Peter Sterke
Illustratie: Alex van Koten
Vormgeving menu: Jasper Hopman
Alle rechten voorbehouden
www.groep8musicals.nl

Een verloren dans

Overzicht rollen per scène met 3 leerlingen											
	Rollen	tekstbeurten	solo zang	dans	1	2	3	4	5	6	7
1	Papegaai (dubbel met 3,7,10,)	30	scène 1	duodans papagaai	x		x		x		x
2	Bromvlieg (dubbel met 5,6,9,11,12)	13	scène 1		x	x					
3	Egel (dubbel met 1,7,10,)	33	scène 6 (optioneel)			x				x	x
4	Pauw (dubbel met 8)	67	scène 6	eigen dans		x	x	x		x	x
5	Luipaard (dubbel met 2,6,9,11,12)	14		duodans met kikker		x		x			
6	Papagaai (dubbel met 2,5,9,11,12)	12		duodans met papegaai			x				
7	Kikker (dubbel met 1,3,10,)	9		duodans met luipaard		x		x			
8	Zwaan (dubbel met 4)	11		eigen dans					x		x
9	Kangoeroe (dubbel met 2,5,6,11,12)	41		eigen dans					x		x
10	Vlinder 1 (dubbel met 1,3,7)	7	scène 6							x	
11	Vlinder 2 (dubbel met 2,5,6,9,12)	5	scène 6							x	
12	Vlinder 3 (dubbel met 2,5,6,9,11)	6	scène 6							x	
13	Presentator (stemopname)	6									x

Overzicht rollen per scène met 6 leerlingen												
	Rollen	tekstbeurten	solo zang	leerling	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Papegaai (dubbel met 7,10,)	30	scène 1	duodans papagaai	x		x		x			x
2	Bromvlieg (dubbel met 6,8)	13	scène 1		x	x					x	
3	Egel	33				x				x		x
4	Pauw	67	scène 6	eigen dans		x	x	x		x		x
5	Luipaard (dubbel met 11,12,13)	14		duodans met kikker		x		x			x	
6	Papagaai (dubbel met 2,8)	12		duodans met papegaai			x					
7	Kikker (dubbel met 1,10)	9		duodans met luipaard		x		x			x	
8	Zwaan (dubbel met 2,6)	11		eigen dans					x			x
9	Kangoeroe	41		eigen dans					x			x
10	Vlinder 1 (dubbel met 1,7)	7	scène 6							x		
11	Vlinder 2 (dubbel met 5,12)	5	scène 6							x		
12	Vlinder 3 (dubbel met 5,11)	6	scène 6							x		
13	Presentator lieveheersbeestje (dubbel met 5,11,12)	6										x

Een verloren dans

Overzicht rollen per scène met 9 leerlingen												
	Rollen	tekstbeurten	solo zang	dans	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Papegaai	30	scène 1	duodans papagaai	x		x		x		x	x
2	Bromvlieg (dubbel met 10)	13	scène 1		x	x					x	
3	Egel	33				x				x		x
4	Pauw	67	scène 6	eigen dans		x	x	x		x		x
5	Luipaard ((dubbel met 12)	14		duodans met kikker		x		x			x	
6	Papagaai (dubbel met 11)	12		duodans met papegaai			x				x	
7	Kikker	9		duodans met luipaard		x		x			x	
8	Zwaan	11		eigen dans					x		x	x
9	Kangoeroe	41		eigen dans					x			x
10	Vlinder 1 (dubbel met 2)	7	scène 6							x		
11	Vlinder 2 (dubbel met 6)	5	scène 6							x		
12	Vlinder 3 (dubbel met 7)	6	scène 6							x		
13	Presentator (stemopname of dubbel met 5)	6										x

Overzicht rollen per scène met 13 leerlingen												
	Rollen	tekstbeurten	solo zang	dans	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Papegaai	30	scène 1	duodans papagaai	x		x		x		x	x
2	Bromvlieg	13	scène 1		x	x					x	
3	Egel	33				x				x		x
4	Pauw	67	scène 6	eigen dans		x	x	x		x		x
5	Luipaard	14		duodans met kikker		x		x			x	
6	Papagaai	12		duodans met papegaai			x				x	
7	Kikker	9		duodans met luipaard		x		x			x	
8	Zwaan	11		eigen dans					x		x	x
9	Kangoeroe	41		eigen dans					x			x
10	Vlinder 1	7	scène 6	trio dans vlinders						x	x	
11	Vlinder 2	5	scène 6	trio dans vlinders						x	x	
12	Vlinder 3	6	scène 6	trio dans vlinders						x	x	
13	Presentator (of stemopname)	6										x

Inhoud

Colofon.....	2
Rollen.....	3
Scène 1: De Pauw	5
Lied 1: De baas zijn	5
Scène 2: Pauw wil ook een wedstrijd.....	7
Scène 3: Papegaai en Papagaai komen terug van het Vlierenbos	10
Scène 4: Het oefenen voor de danswedstrijd	12
Scène 5: Zwaan ontmoet Kangoeroe	13
Scène 6: Pauw in paniek	15
Lied 2: Geloof in jezelf	16
Lied 3: Doe je best (optioneel).....	17
Scène 7: Pauw en Egel redden het bos.....	19
Lied 4: Dansend de school uit.....	22

Scène 1: De Pauw

We zien een bosachtige omgeving op het toneel. In het bos staat een troon. Daar zitten twee dieren (Papegaai en Bromvlieg) omheen. De troon zelf is leeg.

(cd1)

Lied 1: De baas zijn

Refrein:

Weten waar je staat
En weten wie je bent
Weten wat je doet
En weten wat je kent.
Weten wie je ziet
En weten wie je eert
Weten hoe te doen
En weten wie regeert!
Zo gaat het al jaren hier,
Veel dwang en weinig plezier.
Oh machtige leidster, luister nu toch!
Wij willen meer lol, ja liefst vandaag nog!

1.

De baas zijn, wil iedereen wel eens.
Anderen commanderen,
Iedereen moet jou vereren.
je mag het bos regeren
Je beslist over het wat en hoe.
En voegt hier en daar een wetje toe.
Ja, regeren, da's een makkie, man!
Maar ja, het is hier niet ons pakkie an!
Refrein:

2.

De Pauw zijn, dat wil iedereen wel eens.
We kijken op naar haar macht,
Haar stem is waar ieder op wacht.
bespioneert ons allen in de nacht
Nou ja, als ze wat lossier zou zijn,
Ze lijkt vaak op een ijskonijn
Als ze wat gezelliger zou doen,
Staan wij achter haar, als een legioen.
Bridge:
Oh, werd ze maar wat lossier,
Keek ze eens naar ons.
Een feestje hier, eens lachen daar.
We vragen echt niet veel van haar!

Refrein:

Papegaai: Mijn man kwam gisteren thuis van zijn werk. Je weet toch dat hij notenkeurder is hier even verderop?

Bromvlieg: Ja.

Papegaai: Ja, nou, op zijn werk werken ook een aantal dieren uit het bos naast ons. Je weet wel, het Vlierenbos?

Bromvlieg: Ja.

Papegaai: Ja, dus wat zeiden ze tegen mijn man? Of hij zin had om naar dat bos te verhuizen! Dus ik vraag aan hem wat hij daar voor antwoord op heeft gegeven. En hij zegt: "Ik zei dat ik er over zou denken!"

Bromvlieg: Zzzzo.....

- Papegaai: Zo! Hij denkt erover! En ik dan? Heb ik daar niks over te zeggen? Oké, het is niet altijd even gezellig hier, maar het is wel mijn thuis! Mijn ei lag hier al jaren geleden! Dan ga je toch niet zomaar weg? Maar ja, dat is altijd het verschil tussen ons tweeën geweest: hij trekt er graag op uit en ik ben een echte huismus.
- Bromvlieg: En wat ga je nu doen?
Papegaai: Doen? Goede vraag. Ik heb nog geen idee. Ik bedoel, wat kán ik doen? Als hij weg wil.... Dan kan ik twee dingen doen: hier blijven of met hem mee gaan. En het is toch je man hè.... We zijn nu al 29 jaar bij elkaar. Dan zeg je echt niet zo snel: "Dag schat, het was gezellig. Een fijn leven verder in je eentje!" Nee, wij Papegaaien hechten ons aan elkaar. Daar doe je niks aan.
- Bromvlieg: Ben je eigenlijk wel eens in het Vlierenbos geweest?
Papegaai: Geweest? Nee, jij?
Bromvlieg: Ik ben er een paar keer geweest ja. Je moet je eten toch ergens vandaan halen. Die gekke nieuwe wet hier dat je je poep moet begraven, doet mij weinig goed! Dus ga ik regelmatig naar het Vlierenbos, daar heb ik keuze zat in mijn eten.
- Papegaai: En hoe is het daar?
Bromvlieg: Ja, wel..... gezellig.
Papegaai: Gezellig?
Bromvlieg: Ja, vind ik wel. Je ziet veel dieren, er worden allerlei feestjes georganiseerd. Vorige week nog, was daar een das die een 'dassenbreiwedstrijd' had georganiseerd. Alle schapen van het weiland naast het bos waren gekomen om wol te geven. Het was geweldig! En een lol dat ze hadden! Nou, uiteindelijk wonnen twee slangen. En nu moeten zij een nieuwe wedstrijd gaan bedenken. En zo hebben ze elke maand wel iets, een wedstrijd of een feest.
- Papegaai: Feest! Tja, het klinkt niet slecht. Maar toch... weg uit mijn oude, vertrouwde bos?
Bromvlieg: Als ik jou was, zou ik er gewoon eens een keer naar toe vliegen met je man. Dan kun je het zelf gaan bekijken. Kijken kan toch geen kwaad?
- Papegaai: Kwaad kan het niet, nee. Misschien moet ik dat dan maar eens gaan doen. Maar wat zou Pauw daarvan zeggen als ze er achter komt?
- Bromvlieg: Je mag toch zelf weten waar je vliegt?
Papegaai: Ik vlieg waar ik wil! Dat is ook wel zo, maar.... Nou ja, jij kent haar ook. Soms is ze wat.... nukkig.
- Bromvlieg: Laat haar maar lekker nukkig wezen. Ze is dan wel onze leidster, maar dat wil niet zeggen dat ze jou mag verbieden een lekker eindje met je man te gaan vliegen?
- Papegaai: Ja, daar heb je wel gelijk in. Ik zou het gewoon eens moeten doen. Wij zouden tenslotte niet de eersten zijn die naar het Vlierenbos emigreren. Vorige maand nog is de hele familie eekhoorn die kant op gegaan. En die schijnen het er erg naar hun zin te hebben... Weet je wat, ik ga er nu meteen naartoe! Anders durf ik straks niet meer.
- Bromvlieg: Precies! Ga erheen en je ziet wel wat je ervan vindt. Succes!

Papegaai gaat zenuwachtig fladderend af. De bromvlieg haalt ondertussen een krant uit zijn zak.

- Bromvlieg: Wat kan die praten zeg! Ik ben nog niet eens aan mijn krantje toe gekomen! Eens kijken wat er nu weer in de wereld gebeurd is. "Oerang-oetans met uitsterven bedreigd..." , "Siamese leeuwenteeling geboren in dierentuin Japan", "Walvissen aangespoeld op strand van Engeland", "De 10 beste plekken waar het goed toeven is". Hé, dat is interessant. (*leest voor*) "De afgelopen twee jaar heeft deze krant dieren naar verschillende plekken op aarde gestuurd om te onderzoeken wat nou de meest ideale plek is om als dier te wonen. Van China tot aan Amerika, deze krant zocht 20 bekende plekken uit. Na twee jaar bleek één plek er boven uit te schieten, namelijk..... het Vlierenbos?!?! De bomen staan op goede afstand van elkaar, er is ruimte in overvloed en de sfeer is geweldig! De miereneter die we naar het Vlierenbos stuurde, heeft besloten hier nooit meer weg te gaan." Zo zo. Ik wist wel dat het gezellig was daar, maar dat het zo goed bevalt... Nou, Papegaai weet straks niet wat ze ziet in het Vlierenbos. Ze zullen dit vast wel weer vieren met een leuk feestje. Daar zijn ze goed in. Ik denk dat ik er zelf ook maar eens een kijkje ga nemen. Een feestje op zijn tijd is altijd mooi meegenomen.

Bromvlieg vliegt af. Hij laat de krant liggen.

Scène 2: Pauw wil ook een wedstrijd

Na korte tijd, verschijnt er een zenuwachtige Egel op het toneel, dat ijverig de boel schoon gaat maken. Het is echt zo'n dier met een dwangneurose. Alles moet spik en span zijn.

Egel: Schoon, schoon, het moet schoon. Snel snel snel! Wat een zootje hebben ze er weer van gemaakt. Schoon moet het, schoon!

We horen een 'koninklijk' muziekje (cd2) en dan komt de Pauw op. De Egel maakt snel de 'troon' schoon, zodat Pauw kan gaan zitten. Pauw let niet op de Egel en gaat bijna bovenop haar zitten.

Pauw: Wat een mooie dag in mijn rijk! Mijn rijk is mooi, ik ben mooi! Geweldig!

Egel is nog steeds aan het opruimen en ziet nu de krant liggen. Snel haalt zij de krant weg, maar raakt geboeid door hetzelfde artikel dat de bromvlieg voor heeft gelezen.

Pauw: Dankzij mijn wetten is dit bos het mooiste bos van deze buurt! Niemand die mij dit na kan doen! Want wie wil er nou niet in een mooi, schoon en rustig bos wonen? Heerlijk, heerlijk, heerlijk!

Egel slaakt een hele diepe zucht. Zij ziet zichzelf al wonen in het Vlierenbos. Pauw merkt dat Egel niet aan het schoonmaken is.

Pauw: Egel! Wat ben je aan het doen? Of kan ik beter vragen: wat ben je niet aan het doen?

Egel: Oh! Ik... mevrouw.... (klein) ik ben niet aan het schoonmaken...

Pauw: Juist. En waar heb ik jou voor aangenomen?

Egel: Voor schoonmaken, mevrouw.

Pauw: Juist ja, dus hier klopt iets niet hè? Dus geef die krant maar aan mij en doe je werk.

Egel geeft de krant, gaat snel schoonmaken. Pauw leest het artikel. Ze wordt steeds roder van kwaadheid.

Pauw: "Na twee jaar bleek één plek er uit te schieten..... het Vlierenbos! Bomen staan op goede afstand van elkaar, ruimte in overvloed, sfeer is geweldig!" Wat krijgen we nou?!?! En mijn bos dan? Daar zijn ze niet eens komen kijken! Mijn bos is geweldig, ik ben geweldig! Iedereen wil hier wonen, niet in dat ordinaire Vlierenbos! Ze geven daar het ene feestje na het andere, laten hun poep gewoon bovenop de grond liggen. Viezeriken! Ongelooflijk. Ik ben nog nooit zo beledigd!

Egel: Ja, daar valt nog heel wat schoon te maken.

Pauw: Gelukkig denken mijn onderdanen er niet zo over. Die dieren in de krant weten niet waar ze het over hebben. Iedereen is hier gelukkig, iedereen wil hier wonen! Toch?

Egel: Eh... jahaa!

Pauw: Men aanbidt mij. Ik ben de beste leider van dit bos in jaren. Toen die oude koning leeuw eindelijk met pensioen ging, zag ik mijn kans schoon en heb ik die gepakt. Sindsdien is het rustiger, netter en vrediger in dit bos. In die twee jaar tijd heb ik heel wat bereikt. Daar kunnen die flierefluiters in dat Vlierenbos nog een puntje aan zuigen hoor! Ieder dier die je het hier zult vragen, zal het met mij eens zijn. Ze hebben alles wat hun hartje begeert. Eten, geen vijanden, goede, schone slaappleatsen, noem maar op.

Op dat moment komt Luipaard langs gelopen.

Pauw: Hé, jij daar! Kom eens hier.

Luipaard: Ja, mevrouw?

Pauw: Hoe vind jij het om in dit bos te wonen?

Luipaard: Eh.... (ziet de dreigende blik van de Pauw) Geweldig mevrouw!

Pauw: Juist ja. En zou jij liever in het Vlierenbos willen wonen?

Luipaard: (enthousiast) Nou en o..... eh, ik bedoel: nou en nooit niet mevrouw.

Pauw: (bekijkt hem achterdochtig) Mmmm, dat dacht ik al.

Luipaard gaat er snel vandoor. Pauw en Egel blijven achter. Pauw kijkt zeer tevreden.

Pauw: Zie je wel, ik had gelijk. Maar ja, ik heb dan ook altijd gelijk. Dus

We horen achter het toneel een gesprek tussen Luipaard en Kikker. Pauw volgt dit gesprek vanaf het toneel.

- Luipaard:** Hé hoi! Weet je wat me net overkwam? Pauw vroeg aan me of ik het naar me zin heb hier in het bos. En of ik liever in het Vlierenbos zou willen wonen!
- Kikker:** Oh, ze heeft zeker de krant van vandaag gelezen. Wat een geweldig artikel zeg! Dat Vlierenbos klinkt echt fantastisch! Leuke feestjes, niet zoveel stomme, saaie wetten als hier.
- Luipaard:** Ja, wat zou ik daar graag willen wonen zeg! Maar ja, dat heb ik Pauw niet verteld natuurlijk. Die zou alleen maar kwaad worden en weer een of andere stomme wet bedenken.
- Kikker:** Ja, als ze maar eens wat losser zou worden, dan zou het al een stuk beter zijn. Ze denkt dat ze beter is dan de rest en dat ben ik zo zat! Die oude koning leeuw, die deed het leuk. Daar mocht je nog eens lol van hebben en dan deed hij gewoon mee! Geweldig!
- Luipaard:** Ja, dat zie ik Pauw niet snel doen. Nee, als er iemand een houten klaas is, dan is zij het wel.

Pauw blijft verbijsterd zitten. Egel ziet de bui al hangen en is al snel weggevlucht.

- Pauw:** *(na een lange, verdrietige stilte)* Ik, stijf? Geen lol? Teveel wetten? En niemand die mij dat recht in mijn gezicht durft te zeggen? Wat moet ik nu? Ik ben helemaal niet stijf, ik kan ontzettend veel lol hebben, maar hoe laat ik dat zien zonder mijn macht te verliezen? Ik moet dus iets verzinnen, waardoor de dieren zien dat ik ook los kan zijn, flex, cool. Mmmm..... een wet die iedereen opdracht geeft los te zijn? Nee. Ehm... een.... nee.... misschien als ik.... maar dan moet ik.... toch maar niet. Hè, dat is nog lastig: iets origineels verzinnen. Iets waarbij ik los moet zijn... los.... los... niet stijf... ehm....

Weer horen we vanachter het podium een kort gesprek.

- Luipaard:** Hé, heb jij je eigenlijk al opgegeven?
- Kikker:** Opgegeven? Waarvoor moet ik me opgeven?
- Luipaard:** Voor de wedstrijd in het Vlierenbos natuurlijk! Ze houden een wedstrijd wie het meeste kan eten! De winnaar krijgt een jaar lang gratis eten, zoveel hij of zij op kan.
- Kikker:** Zo, dat lijkt me wel wat. Waar kan ik me opgeven?
- Luipaard:** Bij de slangen in het Vlierenbos. Wees er snel bij, want alleen vandaag kun je je nog opgeven.

Pauw heeft ook dit gesprek opgevangen.

- Pauw:** Een wedstrijd. Dat is nog niet eens zo'n slecht idee. Maar wat voor wedstrijd? Een eetwedstrijd kan niet meer, dat is niet origineel. Een wedstrijd paalzitten? Nee, dan kan ik alleen maar stijf zijn. Ehm...

Bromvlieg komt op met een mp3-speler op zijn hoofd en loopt dansend en zingend voorbij.

- Pauw:** Dat is het! Een wedstrijd wie het beste kan zingen! Ach nee, dan weet ik zeker dat een van de zangvogels zal winnen en ik moet juist gaan winnen! Ja, dat is het: een danswedstrijd! Dat moet lukken! Ik ben een Pauw en Pauwen zijn gracieus, dus ik moet zo'n wedstrijd kunnen winnen! Iedereen zal me geweldig vinden en iedereen vindt dit bos weer het beste bos ooit!
Egel! Egel! Kom eens hier.

Egel komt vlug het toneel op.

- Egel:** Ja mevrouw?
- Pauw:** Egel, ik ga een danswedstrijd organiseren. En ik ga die wedstrijd winnen!
- Egel:** Een... danswedstrijd? U?
- Pauw:** Ja, is dat zo raar?
- Egel:** Nee, nee mevrouw. Het is zeker niet raar en de dieren zullen het geweldig vinden.
- Pauw:** Maar? Ik voel dat er een 'maar' aankomt.
- Egel:** Nou... hoe moet ik u dit zeggen mevrouw... Ziet u... u... nou ja.
- Pauw:** Nou, zeg het nou maar gewoon, ik kan wel tegen een stootje.
- Egel:** U kunt niet dansen! *(Duikt ineen, bang voor een klap)*

Het blijft even heel stil.

Pauw: Ik kan niet dansen? Ik kan niet dansen!?! Ik kan geweldig dansen! Ik ben een Pauw! Als ik loop lijkt het al of ik dans! Ik zal het je bewijzen ook! Muziek!

De muziek (cd3) gaat aan en Pauw danst alsof haar leven ervan af hangt. Natuurlijk ziet dit er niet uit. Egel doet haar best om haar lachen in te houden, maar uiteindelijk lukt dit niet en zien we Egel over de grond rollen van het lachen. Pauw stopt zodra ze dit ziet en is enorm beledigd. Ze kijkt Egel vernietigend aan. Egel ziet dit en holt verschrikt weg. Pauw probeert nog wat danspasjes nadat Egel verdwenen is, maar het ziet er gewoonweg niet uit. Als de muziek is afgelopen, gaat Pauw verdrietig op haar troon zitten.

Scène 3: Papegaai en Papagaai komen terug van het Vlierenbos

Op haar troon zit Pauw nog steeds te dubben wat ze nou moet doen. Ondertussen komt Papegaai terug met haar man. Ze zijn naar het Vlierenbos geweest.

Papegaai: Man, het was ge-wel-dig! Ik ben blij dat ik eindelijk eens in het Vlierenbos ben geweest. Wat een plek!

Papagaai: Wat een plek! Ja, ik zei het je toch? Ik ben er nu al zo vaak geweest, ik zie ons daar al wonen.

Papegaai: Wonen... heerlijk! En al die feestjes! Dan mogen wij ook feesten gaan geven, *man!*

Papagaai: Man, dat zou geweldig zijn. Muziek, dansen, drinken...

Papegaai: Drinken, nu je erover begint, ik zou nu ook wel wat lusten. Een drankje zou niet gek zijn.

Papagaai: Gek dat dat hier niet kan hè? Maar ja, de wetten van Pauw zijn duidelijk.

Papegaai: Het is mij wel duidelijk dat ik hier weg wil. Van hier regelrecht naar het Vlierenbos. Als we snel zijn kunnen we ons nog inschrijven voor de *danswedstrijd*.

Papagaai: Ik wil wedden dat we klaar zijn voor de strijd. Wij kunnen makkelijk winnen met ons danstalent! Tango, wals, rock of house, we draaien er onze vleugel niet voor om.

Papegaai: Om mee te doen, moeten we snel verhuizen. Kom, dan gaan we nu alvast inpakken!

Pauw heeft dit gesprek gevolgd en mengt zich er nu in.

Pauw: Wedstrijd? Wat voor wedstrijd?

Papagaai: Oh, Pauw, we hadden je niet gezien. Nee, het is geen wedstrijd in dit bos, maar in het Vlierenbos.

Papegaai: Eh... het Vlierenbos waar we vooral NIET zijn geweest en waar we ook vooral NIET naartoe willen verhuizen.

Papagaai: NIET zeggen, vrouw!

Pauw: Over wat voor wedstrijd hebben jullie het?

Papagaai: Wedstrijd? Is er een wedstrijd dan? Ik weet van niks.

Papegaai: Niks aan hoor, die wedstrijd. Ze houden in het Vlierenbos een feestje en daarbij een kleine danswedstrijd.

Pauw: Een danswedstrijd?! Maar dat is mijn idee! Ik heb dat net bedacht! IK houd een danswedstrijd, niet die stomme dieren in dat stomme Vlierenbos!

Papagaai: Jij, een wedstrijd? Een DANSwedstrijd? Weet je dat wel zeker?

Pauw: Ja, dat weet ik zeker, ja! Ik kan toevallig geweldig dansen. En ik heb ook een geweldige prijs voor de winnaar bedacht.

Papagaai: Echt waar?

Papegaai: Waar is die prijs dan?

Pauw: Nou... (*denkt snel na*) eh.... hier!

Pauw wijst met een groots gebaar om zich heen. De papagaaien kijken verbaasd om zich heen, ze zien geen prijs.

Pauw: Hier! Dit! Dit bos!

Papagaai: Dit bos? Hoe bedoel je ?

Papegaai: Bedoel je... dat je dit bos... als prijs geeft??

Pauw: Juist! De winnaar krijgt het hele bos en die is dan voortaan de baas!

Papagaai: De baas? En die mag dan met het bos doen wat hij wil?

Papegaai: Wil je dit echt wel, Pauw? Stel nou dat je verliest. Dan ben je alles kwijt! Dit bos, je macht, alles!

Pauw: (*aarzelend*) Jahaa, dit is wat ik wil. Ik wil een danswedstrijd en de winnaar wordt de baas van dit bos. Dus geef het door aan de andere dieren. Over precies een week houden we de danswedstrijd. Hier, op deze plek. Iedereen mag meedoen, en elke dans mag.

Papagaai: Ik zie het wel zitten, jij?

Papegaai: Jij ziet jezelf al op de troon zitten, bedoel je. Maar het lijkt mij ook wel wat hoor. Kom, dan gaan we alvast oefenen!

Pauw blijft alleen achter en beseft dan pas wat ze heeft gedaan.

Pauw: Ohoh. Het bos als prijs weggeven? Stel nou dat ik niet win? Egel zegt dat ik niet kan dansen... Stel dat dat nou waar is, dan ben ik straks mijn bos kwijt! Maar ja, ik kan niet meer terug, ik heb het nu al gezegd.

Wat ben ik soms ook stom zeg! Ik ga nooit winnen! Ik ga alles verliezen! Ik eindig zielig en alleen in een klein hoekje van dit bos. Niemand kijkt meer naar me om, niemand komt me bezoeken, want... eigenlijk heb ik helemaal geen vrienden... Ja, Egel dan... maar ja, die is bij me in dienst, dus of dat nou een echte vriend is....

(Diepe zucht) Nou ja, ik kan twee dingen doen: ik kan het nu meteen opgeven en verhuizen naar het verste plekje in dit bos, of gaan oefenen en toch proberen de wedstrijd te gaan winnen!

Ik ga het gewoon proberen!

Pauw gaat af.